

FRUGTPLANTAGER

I Dansk Havetidende 1936 fortæller Jens A. Petersen om skomagerens lille have. Han fortæller, at skomager Rasmus Dall er født i Agtrup 1873, og at han nedsatte sig efter uddannelse i Bjært 1899. Efter tilskyndelse af læge Vald. Henningsen tilplantede han sin forholdsvis store byggegrund med frugttræer. 1906 købte han 4,5 ha land, hvor han plantede gode sorter. 1909 solgte han skomagerforretningen og byggede Havebo på sin mark. Senere forpagtede han ca. 10 ha jord, bl. a. fra præstegården for et længere åremål.

Når Rasmus Dall fik så stor en virksomhed igang, skyldes det især hans forudseenhed og dygtighed til at anvende sprøjtemidler. Jens A. Petersen nævner et eksempel: »Pæretræerne led næsten alle af pæregalmyggens angreb. Dall fandt da på at sprøjte med frugttrækarbolinium under træerne. Næste år skulle man lede længe efter en pære, der var angrebet.«

Foruden skotøjsforretningen og Havebo byggede Rasmus Dall på stedet, hvor hans gamle forældres hus var brændt, et nyt hus til dem i Agtrup. Huset, hvor Chr. Kau nu bor, Aurora, og hus til broderen Jens Dall, nu Ejnar Dalls manufakturforretning.

Rasmus Dall døde 1926, og sønnen, Ole Dall, drev faderens virksomhed videre i faderens gode spor. — Fra 1962 er frugtplantagen overgået til tredje generation, Rasmus Dall.

Frugten afsættes til konservesfabrikker rundt i landet eller til Gartnernes salgshal i Kolding.

Foruden træfrugt avles hindbær, jordbær og kartofler, og til lagerplads er indrettet store kældere.

Rasmus Dall animerede også andre til at tage fat. To tidligere arbejdskammerater inden for skomagerfaget, Find og Jensen, begyndte også i Bjært, og Dall byggede et dobbelthus til dem. Johannes Rosendahl købte Jacob Søs's gård og har i tidens løb plantet den til med frugttræer.

Ole Dall og Korsholm købte i forening Overmarksgård eller Åkjær 1944 og plantede. Emma Dall overtog samtidig et areal deraf. I Ålrye har Larsen efterhånden plantet frugttræer.